

Tanter på X

Vår duktiga ledare för temaeskadern i Bohuslän, Tomas Hermansson, vet till och med vad en indisk släpknop är. Men vad han inte vet, är varför han förlorade två st 10:or i duschen i Lysekil. Det ska han få reda på nu.

Men vi tar det från början. Andra veckan i juni samlades hela eskadern, 6 segelbåtar och 2 motorbåtar, i **Rörö** hamn. Det var en ny upplevelse för vissa av oss (som fortfarande förvärvsarbetar) att komma in i en hamn och välja och vraka var man vill ligga. Vi var nästan de enda båtarna i hamnen den kvällen. För att lära känna varandra, grillade vi tillsammans vid bryggan. Vi var 18 pers, som alla gillar att vara på havet, och nu skulle vi dessutom få två veckor med kultur i vårt underbara Bohuslän. En oslagbar kombination!

Nästa dag gick vi i svaga vindar till **Skärhamn**. När vi kom fram blev det sol och 20-25 grader varmt. Vi fick en guidad visning av Emil Noldes färgsprakande målningar på Akvarellmuseet av Carl-Otto Evers. När vi kom tillbaka till båtarna uppvaktades en av eskaderdeltagarna på sin 70-årsdag med signalflaggning, vin och sång.

Men nästa dag fick vi ta på oss långkallingar och regnkläder innan vi fortsatte norröver till **Björholmen**. Den nya gästhamnen är fin och där finns både sandstrand och bastu. Vi tog bussen till **Pilane**, ett storslaget landskap med djur, natur och inte minst stora skulpturer. Favoritskulpturen ”Discussion” av Tony Cragg tittade vi länge på (se bild). Eftersom vi missade returbussen, fick vi tanter ställa oss och lifta. Trots vår regnmundering fick vi ganska snart lift tillbaka till hamnen.

Av någon anledning, som vi fyra seglartjejer på S/Y Victoria inte riktigt förstår, blev vi utsedda till hamnvärdar på **Käringön**. Då passade vi på att informera om att på Käringön är det alltid kvinnorna som står vid rodret vid tilläggningsarna i hamnen. Det gick galant, så klart! En av kvinnorna gjorde sitt livs första tilläggnings. På Käringön låg vi i 2 dagar och första dagen fick vi en guidad tur runt ön av Gunnar Arvidsson. Vi besökte även den unika ostronbaren vid yttersta havsbandet. Före den gemensamma middagen på Simsons prästgård bjöd vi på Britts specialitet ”myrstackar” till drinken (se recept nedan). Nästa dag tog vi taxibåten ut till **Måseskär** där Leif Leman väntade på oss. Vi var många som aldrig varit ute på Måseskär tidigare. Men alla blev vi imponerade över vilket stort arbete stiftelsen ”Bevara Måseskär” lagt ner för att undvika att Sjöfartsverket skulle riva ner den gamla Heidenstamfyren. På kvällen gick vi till boulebanan, där vi fick låna klot för en liten slant. Efter tävlingen var köttet färdigt på grillen.

Dagen därpå bjöd på härlig segling och soligt väder. Vi gick utanför Skaftölandet för att komma till **Bassholmen**. När vi närmade oss bron vid Källviken blev det väldigt spännande. Skulle vi komma under med vår 16 m höga mast + antenn? Det står 16,8 i sjökortet och 16 meter på själva bron. Sakta, sakta närmade vi oss bron för motor och vi klarade det med mycket liten marginal. På Bassholmen fick vi inte bara en utmärkt guidning utan även en massa roliga historier av en entusiast från föreningen Allmogeåtar, Kjell Fjellman. På kvällen grillade vi tillsammans igen. På Bassholmen har föreningen byggt nya duschar och ekotoaletter.

Det var inplanerat en extradag i **Lysekil** och tur var det, för när vi kom dit friskade det i mer och mer och vi blev inblåsta ytterligare en dag. Men vad gjorde det? Vi hade fullt upp med besök på Havets Hus, bangolf och andra aktiviteter. I stället för att segla in i Åbyfjorden som planerat tog vi bussen till **Nordens Ark**. Det finns en liten brygga alldeles vid Nordens Ark, som gäster från havet får använda. Det hade varit lättare, för oss seglare, än det var att åka buss med västtrafikkortet mellan olika zoner. Det var inte många som betalade samma pris. Vi vet inte varför!?

Nu måste vi avslöja varför Tomas förlorade två tior i duschen. Det berodde på oss. Kvällen innan gick all ström på bryggan och vi misstänkte, att det var vår vattenkokare som orsakade det. Innan vi slängde vattenkokaren testade vi den inne i badhuset i hamnen. Det skulle vi inte ha gjort! All ström gick därinne. Strax efter testet möter vi en arg Tomas, som berättar att det inte går att duscha eftersom det inte finns någon ström i badhuset. Just då kände vi inte för att berätta vad det berodde på. Förlåt oss Tomas!

Till slut mojnade vinden och vi fick en härlig segling till **Smögen**. På vägen dit dörjades det friskt i hamnvärdsbåten S/Y Schuss. De fick så många makrillar att de kunde bjuda hela eskadern. Efter en guidad rundvandring i Smögens fiskehamn, bryggan och de gamla delarna av ön gick vi alla ut till klipporna och grillade de nyfångade makrillarna. Gissa om det smakade gott!

Nästa morgon blev tyvärr en av deltagarna tvungen att lämna oss på grund av svår förkylning. Vi andra seglade till **Hunnebostrand**, i lite regn och +15 grader, för besök på stenhuggarmuséet. Där fick vi en visning av två duktiga stenhuggare. Det var imponerande att se hur lätt de klyver en stor sten.

Vi fortsatte vår segling norröver och med rätt vind kunde vi segla hela vägen, t o m genom trånga Täresund, upp till **Hamburgsund**. Solen kom fram igen redan på morgonen och shortsens åkte på. På kvällskvisten gjorde vi en tur med ”den gamla Nolhotten” och den rolige skepparen Stellan. Vissa delar av hans berättelser tog vi med en nypa salt. Havet låg spegelblankt när vi gick mellan de vackra öarna i Fjällbacka skärgård. Eftersom vi på S/Y Victoria var tvungna att avbryta eskadern lite tidigare, hade vi en första avskedsmiddag på Hjalmars på kvällen.

Följande morgon blev det stort kramkalas innan vi seglade söderut igen. De övriga båtarna hade några dagar kvar på denna trevliga eskader, lyckostar! Men vi var ändå glada över att vi fått så många nya, trevliga seglarvänner som vi förhoppningsvis kommer att möta under våra seglingar framgent.

Britt, Lotta, Inga och Eivor

Recept ”myrstack”
2 dl crème fraiche
200 g Philadelphiaost
½ gul lök
80 g svart stenbitsrom

Blanda crème fraiche, Philadelphiaost och lök i en bunke. Forma till en rund liten myrstack och fördela stenbitsrom över med en slickepott. Bjud med små salta kex att ta oströran med.